

Dagboek van de openluchtklassen

Dinsdag 07.05.2024

Hier zijn we al weer met het tweede dagverslag.



Eén ding weten we zeker, er zijn hele vroege vogels onder de kinderen. Vele kamers waren voor of rond 7 uur al goed wakker.

Om 8 uur stonden we dan ook snel klaar voor een uitgebreid ontbijtbuffet. We maakten meteen onze picknick ook klaar.



Met de bus vertrokken we naar Bokrijk.

Watte een rijke bok? Bokrijk is inderdaad rijk, hier zie je niet alleen onze Vlaamse geschiedenis terug, maar kunnen onze kinderen die ook echt beleven.

Elke klas kon een deel van het domein verkennen met een gids en had daarnaast ook een workshop geboekt.



Zo startte L6 met het proces van graan tot brood.



L5 leerde alles over de bijen en hun honing en maakte een bijenhotel en volgde, dankzij de charmes van juf Kim, een les in de school van toen.



L4 en L3 gooiden het over een andere boeg en maakten een portemonneetje van leder.



Echte ambachtslieden zijn het!

Gelukkig waren we er een ganse dag want het domein is zo groot dat er heel wat te ontdekken viel.

Zo zagen we hoe klein onze overgrootouders leefden ook al hadden ze grotere gezinnen dan nu.



Ze leefden voornamelijk van wat het land hen kon opbrengen en aten wat de natuur hen op dat moment kon geven.



De kinderen moesten al vroeg een hand(je) mee uit de mouwen steken.

Kinderen en dieren, het blijft hen boeien. Dat merkten we ook op de 'boerderij'.





Gelukkig was er ook tijd voor vertier, onze kinderen leefden zich uit met de volksspelen en stapten als volleerde steltenlopers rond.



Wie vroeger zegt, denkt ook aan Brueghel. We lagen op een levensgroot schilderij waarbij het lijkt alsof onze kinderen aan het muur klimmen zijn in het geschilderde decor.



Bokrijk heeft niet alleen een rijke geschiedenis, maar ook een megagigantische, supertoffe speeltuin.



Zo kon iedereen zijn hartje volledig ophalen, voor elk wat wils.

Wat hebben we een prachtige dag gehad. Het weer was echt top, niet te heet, maar net warm genoeg!

Na het avondeten dansten velen de pannen van het dak tijdens onze 'silent' fluo discofuif.



Om 21 uur deden we de boeken toe en moest iedereen naar hun bedje toe.

En morgen... zijn we terug en kunnen onze kinderen zelf hun avontuur verder vertellen. Misschien helpt dit dagboek er al een beetje bij.

