

Hij kwam, hij kwam , de goede lieve sint en piet in het Belleveer, voor iedereen!

De wind en regen hielden sint en piet niet tegen.



De kinderen van het Belleveer verdienen hun zegen.

Piet leest wel graag een boek en kruipt dan in de leeshoek.



Met boeken gooien, Bladjes scheuren, oh nee! Daar doen we zeker niet aan mee!

Het paard van sint was niet mee vandaag. De paardjes van K1b gingen wel omhoog en omlaag.



Een elfje, dansje, liedje of een gedicht maakten de sint en piet lbijgezind.



Ken je ook het abc? Zing dan gezellig met L1 en 2 mee...



De koekjes strooiden in het rond en beladden al snel in ieders mond.



De sint had ook cadeautjes mee, daar speelden ze al heel snel mee!



Oh
W
A
W
!



We zeggen maar al te graag, tot volgend jaar dan maar!!!