

Wat fijn dat ik een geluksvogel mag zijn!

Afgelopen vrijdag, 18 maart 2022, kwam de verhalenkat bij ons op school. Voor het eerst in heel lange tijd konden we nog eens met een paar klassen genieten van het samen kijken en beleven.

Ze bracht voor de leerlingen van het eerste t.e.m. het derde leerjaar een verhaal rond enkele geluksvogels. Op een heel interactieve manier kwamen die vogels tot leven, samen met de boodschap waarvoor de vogels staan.



Meedenken, meespelen, meezingen en mee bewegen! Het was echt de max!!!

Daarna was het de beurt aan de kleuters om **samen met Felix op zoek te gaan naar geluk.**

Gelukkig word je van vele dingen: van iets nieuws, van spelen in een plas, ... Vervelen bestaat gewoon niet. We kunnen van eenvoudige dingen als een lint water maken, van een doos een huis... Daar word je allemaal ook gewoonweg gelukkig van!

