

Zesde leerjaar naar Microsoft en Zaventem

Vrijdag 15 maart, kwam op school iedereen in pyjama naar school om bednet te steunen. Iedereen behalve... het zesde leerjaar.

Dankzij het initiatief van digikids waren we in Brussel uitgenodigd op de kantoren van Microsoft.



Alles was super goed georganiseerd. De trein was gereserveerd, begeleiders stonden klaar om ons de ganse dag te vergezellen.

Aangekomen bij Microsoft, kreeg ieder van ons zijn persoonlijke badge en kregen onze leerlingen een workshop rond programmeren binnen Minecraft.





Het was voor onze leerlingen 'a peace of cake' om hun certificaat te behalen. Velen zagen een job op Microsoft wel zitten! Met een fruitsla, enkele broodjes en een fruitsapje mochten we ons bezoek aan Microsoft afsluiten en richting de luchthaven gaan.

We kregen een volledige rondleiding op Zaventem door 4 ervaren gidsen die zelf op Zaventem hadden gewerkt. Voor we de incheckruimte binnen mochten werden we grondig gecontroleerd en sommigen onder ons zelfs gefouilleerd.







We mochten zelfs even inschepen en een blik in de cockpit werpen.



Ons zesde leerjaar was enorm geboeid over alles wat op en rond de vlieghaven gebeurde. Het verwonderde ook hoe sterk Zaventem opzet om meer ecologisch te werk te gaan met een veld zonnepanelen, een waterzuiveringsstation, ondergrondse kerosineleidingen waardoor uitlaatgassen van de vrachtwagens verminderd worden en elektrische bussen. Voor herhaling vatbaar!!!!